

Bulgarije

Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart 2017.



Maandag:

We vertrokken 's morgens om 5.30 uur op school met een enthousiast groepje (Thom, Mohammed, Martin, Joey) met het taxibusje richting Schiphol. De heenreis verliep speedig.

Terwijl het vliegtuig opsteeg, maakte het enthousiasme even plaats voor vliegangst, bij enkelen. Het hart van Joey ging in het vliegtuig zelfs even van boven naar beneden en "That's not a grape." (dat is geen grapje). We landden in Boekarest, Roemenië.

Hier huurden we een busje en werden we door onze 'driver' Bart zorgvuldig naar Ruse gereden. Dit was ongeveer 100 km.

Al snel vonden we het hotel (Kristal-Ruse), rond 17.00 uur, en konden we inchecken. De leerlingen konden gezellig 2 bij 2 op 1 kamer en de leerkrachten apart.

Bij het bewonderen van de kamer, waren we verrast door de wc en douche in 1. Het was even kijken en uitproberen, maar ... klein is fijn!

Toen gingen we op zoek naar een restaurantje, maar dat was met 4 speurneuzen zo gevonden.

De jongens aten een kipgerecht en dronken cola. En we sloten het diner af met een heerlijk toetje.

Na een korte verkenning door Ruse, gingen we terug naar het hotel. Even kletsen over de vliegervaringen en Bulgarije. Toen slapen, want de volgende dag begon het Erasmus-programma.



Dinsdag:

Bij het hotel werden we opgehaald door een bus. We reden naar de school (Toma Kardzhiev Primary School). Hier kregen we een hartelijk warm welkom. Bij de ingang stonden kinderen ons op te wachten, die ons een heerlijk stukje brood aanboden. In de aula deed de directeur een welkomstwoordje en hadden de kinderen een optreden voor ons ingestudeerd: Hongaarse folklore. Prachtig!



Hierna mochten we gaan koken: 2 Bulgaarse gerechten, genoemd Banica (een soort kaastaart) en Bulgaarse yoghurt met stukjes fruit.

Voor de lunch moesten we een klein stukje lopen (het hoekje om) waar een lunchtentje (Radilon) zat. Hier lunchten de kinderen dagelijks, vanuit school.

Na de lunch stond er een bezoek aan de burgermeester gepland. Echter had hij het zo druk, dat we uitleg kregen van 2 wethouders. Vooral veel vragen over het onderwijs werden gesteld en beantwoord. Onze 4 leerlingen zaten helemaal vooraan, zeer geboeid te luisteren.

Hierna kregen we een rondleiding door Ruse. We zagen o.a.: een kerkje, het vrijheidsbeeld, beroemde gebouwen (klein Wenen) En we sloten de gezellige, leerzame middag af met een bezoekje aan het natuur(museum), prehistorisch museum. Daar zagen we vogels, slangen, schildpadden, vissen en een levensgrote mammoet. We vonden dit allen erg leuk!



Na deze vermoeide, maar indrukwekkende dag, was er nog even tijd over om te chillen. Het avondeten vond plaats in een Mexicaans restaurantje (Chiflika). Hier kregen we een traditionele salade (komkommer, tomaat en Bulgaarse kaas mag hierin zeker niet ontbreken) en kip. Tijdens het diner was er livemuziek, met traditionele Bulgaarse dansen, die we deze avond al meteen aangeleerd kregen door de Bulgaarse mensen van ons gezelschap.

Woensdag:

Met de bus reden we wederom naar school om deze keer spelletjes te spelen, die de Portugese studenten voor ons bedacht hadden. We deden spelletjes zoals: vissen vangen, estafette, matches, geheimschrift van citroensap, net en vis-spel, doorfluistertje van Poolse en Bulgaarse woorden. Hierna vervolgde er een rondleiding door het schoolgebouw, waarbij we ophoud hadden, omdat de kinderen van de Bulgaarse school met onze leerlingen op de foto wilden. Daarnaast mochten vele selfies ook niet ontbreken. Tijdens de rondleiding deden we mee met een wiskundeles, bezochten we het computerlokaal, maakten we een kunstwerk in het lokaal waar ze normaliter met individuele leerlingen werkten. En vervolgden we onze rondleiding naar het 'Caritas'. Dit was een soort medisch kinderdagverblijf voor kinderen tot en met 7 jaar. Het was voor- en naschoolse opvang voor kinderen met speciale behoeften. Hier zagen we dan ook enkele behandelingen en ze hadden ook een (op hun manier) snoezelruimte.



We keerden terug naar het lunchtentje, waar we de vorige dag ook zaten. Ons voorgerecht bestond uit een koude komkommersoep. Deze viel niet bij iedereen in de smaak. Bah! Hierna kip, risotto en groenten en als nagerecht een Bulgaarse appelstrudel. Na de lunch stond de bus ons op te wachten voor een excursie naar de kaasfabriek van "Sitovo". Dit was 5 kwartier met de bus. We kregen hier een 'cirurpak' uitgereikt waarmee we in polonaise door de kaasfabriek werden geleid. We zagen het vacuüm verpakken en de yoghurt. Aan het einde van de excursie mochten we van alle producten iets proeven. Waarbij bleek dat Bulgaren een andere (zure) smaak hebben dan de Nederlanders. We bezochten ook nog en concert in "Zahari Stoyanov" Een buurthuis. Hier speelden de Bulgaarse

muziekstudenten op de gitaar, op een orgel, zongen zij een liedje en werden we voorzien van prachtige Bulgaarse dansen. Een mooie uitvoering van hun cultuur.

Tijd voor het diner in het hotel. Salade Traditoinale en een hoofdgerecht van kip met kaas en champignons erop.

Snel na het eten aan het dansen gegaan, van limbodansen naar Guusje (Brabant) tot Bulgaarse dansen, etc. De leerlingen kregen het goed zelf voor elkaar om Nederlandse muziek bij de DJ te regelen. Moe en voldaan gingen we slapen.



Donderdag:

Op het programma stond gepland een bezoekje aan de stad TARNOVO. Deze stad lag 100 km van Ruse. Het was een stad waarbij de huizen tegen de rotswand omhoog gebouwd waren.

We bezochten een wassenbeeldenmuseum (in Samovodska Straat) en onderweg naar 'Tzarevetz Fortress' hingen enkele Bulgaarse mensen een armbandje (rood-wit) in een bloesem-boom. Dit deden ze elk jaar als de lente begon. Dat betekenden dat ze een goed jaar hadden.

Bij de Fortress hebben we een anderhalf uurtje rondgelopen. We maakten geweldige foto's in het gebouw en klommen trappen op en af om de verschillende hoeken te bewonderen. Mooi!



Ondertussen was het ook geweldig om te zien hoe goed de leerlingen onderling Engels met elkaar praatten en dat er al een echt contact ontstaan was. Genieten! Hierna begon de terugreis naar Ruse. Waar we nog een klein uurtje voor onszelf hadden. Chillen! De chillmomenten vielen voor de leerlingen ook in de smaak. Dan konden ze grappen maken met alle andere leerlingen.

De laatste avond brak aan: Official diner in het hotel.

We aten een salade, bestaande uit (je raadt het al) en ... kip! Toch was de kip elke keer op een andere manier bereid en kwam deze (nog net) niet onze oren uit.

Tijdens het diner deelden de Bulgaren een goodiebag uit aan alle landen. Hierin zaten typische dingen van hun land: chocolade, een vaasje, een armbandje, pen, etc...

En mocht er natuurlijk gedanst worden. We deden de Bulgaarse dans en al snel namen de Bulgaren het nieuw aangeleerd dansje aan: limbodansen.

Het was multicultureel, op de dansvloer stond Turkije, Letland, Polen, Portugal, Bulgarije, Nederland. En zo sloten we het Erasmus-Programma gezellig met z'n allen af.



Vrijdag:

Na het ontbijt en het uitzwaaien van enkele gasten, die er nog waren, vertrokken we om 8.30 uur met het busje richting Boekarest, waar we het busje inleverden en we onze weg vervolgden naar het vliegveld.

Om 13.50 uur steeg het vliegtuig op. We merkten op dat de leerlingen snel leerden. Er was opvallend minder spanning te zien tijdens hun tweede vliegmoment. Dus konden ze nog meer van de vliegreis genieten. Tijdens de reis kletsen we na over de ervaringen van Bulgarije en hoorden we alleen maar enthousiaste verhalen.

15.50 uur, we landden in Amsterdam. Na het pakken van onze koffers en een Hollands frietje bij de Burger King vervolgden we ons laatste stukje reis in de taxi, richting Eersel.

Zelf in de taxi waren de leerlingen nog niet moe te krijgen en bleven zij gezellig mee kletsen over vanalles en nog wat.

In de avond kwamen we op school aan en werden we vriendelijk ontvangen door de ouders en enkele collegas, die blij waren hun zoon weer te zien.



We kijken terug op een geweldige ervaring. Een enorme leerzame, mooie reis. En een kanjers van leerlingen die ons vergezelden. Conclusie: Een topreis!

Bulgarije, maart 2017:

Joey – Martin – Thom – Mohammed

Bart – Peter – Hannie - Anouk

